

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΟΙ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«25^η Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών»

Η **25^η Νοεμβρίου** θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ, το 1999, ως **Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών**. Η Διακήρυξη για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (1993) αναγνωρίζει κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών ως εμπόδιο προς την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των φύλων και της ελεύθερης ανάπτυξης των γυναικών.

Ο όρος «βία κατά των γυναικών» αφορά κάθε πράξη βίας που βασίζεται στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα ή είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα, τη σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή/και πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε αυτό προκύπτει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή. Η έμφυλη βία εκδηλώνεται με διάφορες μορφές κακοποίησης (π.χ. σωματική, σεξουαλική, λεκτική, ψυχολογική, οικονομική) και με διάφορα είδη (ενδοοικογενειακή, συζυγική/συντροφική, βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση, έμφυλη διαδικτυακή βία, trafficking κ.ά.).

Η **25^η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα μνήμης, αγώνα και αφύπνισης** που σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει και να υπενθυμίσει σε όλες και όλους μας ότι η βία κατά των γυναικών συνιστά ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που απαντάται, τόσο στην **ιδιωτική** όσο και τη **δημόσια** ζωή, ανεξάρτητα από το οικονομικό, εκπαιδευτικό, πολιτικό, πολιτισμικό ή θρησκευτικό τους υπόβαθρο, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κακοποιητικών πράξεων και συμπεριφορών, ευδιάκριτων και μη, και μπορεί να φθάσει έως και τη δολοφονία γυναικών.

Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών είναι κατά βάση ζήτημα αλλαγής της νοοτροπίας, με την υιοθέτηση της αντίληψης ότι η βία δεν είναι ένα προσωπικό ή οικογενειακό ζήτημα, αλλά ένα **κοινωνικό φαινόμενο**. Απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, οφείλουμε να επιδείξουμε «μηδενική ανοχή» στις έμφυλες διακρίσεις, να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα, να πάσουμε να βρίσκουμε ελαφρυντικά για τους δράστες και να σταματήσουμε να στοχοποιούμε τα θύματα.

Στη χώρα μας, λειτουργούν **65 υποστηρικτικές δομές** του πανελλαδικού Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) για τη στήριξη των γυναικών σε ζητήματα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων (24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS



15900, 44 Συμβουλευτικά Κέντρα, 20 Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους). Στο πλαίσιο αυτού του Δικτύου, το ΚΕΘΙ λειτουργεί 14 Συμβουλευτικά Κέντρα στις έδρες των Περιφερειών της χώρας και έχει την επιστημονική εποπτεία και τον συντονισμό όλων των δομών του Δικτύου.

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα παρέχουν **ΔΩΡΕΑΝ** υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης για θέματα ισότητας των φύλων, βίας κατά των γυναικών και πολλαπλών διακρίσεων, κοινωνική, ψυχολογική, εργασιακή και νομική στήριξη, και απευθύνονται σε γυναίκες που έχουν υποστεί ή υφίστανται οποιασδήποτε μορφής βίας ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. άνεργες, μονογονείς, Ρομά, μετανάστριες, κ.λπ.). Επίσης, τα Συμβουλευτικά Κέντρα ενημερώνουν και χορηγούν την εφαρμογή Panic Button σε γυναίκες ενδοοικογενειακής βίας και το ΚΕΘΙ, μέσω Προγράμματος Νομικής Βοήθειας, παρέχει σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας δωρεάν υπηρεσίες νομικής βοήθειας.

Οι Ξενώνες Φιλοξενίας παρέχουν ασφαλή στέγαση και σίτιση σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων και στα παιδιά τους, καθώς και κοινωνική, ψυχολογική, εργασιακή στήριξη.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να βρουν χρήσιμο υλικό για θέματα φύλου και βίας κατά των γυναικών σε:

www.kethi.gr

www.womensos.gr



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

